

Het Grote Noord-Korea College

Door Remco Breuker





Beste bezoeker van het Haagsch College

Noord-Korea domineert al maanden het internationale nieuws. Na succesvolle kern- en raketoefeningen is de spanning hoog opgelopen. Trump maakt op Twitter met zijn 'grote rode knop' toespelingen op de inzet van atoomwapens. Kim Jong-un trekt zich er weinig van aan.

Wat gaat er schuil achter de atoomdreiging? Voor buitenstaanders blijft Noord-Korea toch vooral een mysterie. Het regime laat geen pottenkijkers toe. De stalinistische Kim-dynastie houdt haar inwoners in een ijzeren houdgreep en verbanning naar een afschuwelijk concentratiekamp ligt elke dag op de loer. In plaats van een communistische heilstaat, is Noord-Korea een onmenselijke gevangenis.

Maar is dit het complete beeld van Noord-Korea? Hoogleraar Koreastudies aan de Universiteit Leiden, Remco Breuker, leert ons vanavond om op een andere manier te kijken naar Noord-Korea. Hoe kunnen we weten wat Noord-Korea echt wil?

Ook gaat Breuker in op hoe we moeten omgaan met kernmacht Noord-Korea. Is onderhandelen met *Little Rocket Man* zinloos, zoals president Trump beweert? Of is het regime toch gevoelig voor diplomatieke oplossingen? Met een beter begrip van het land kan zomaar eens een kernoorlog worden voorkomen.

Inhoudelijke goodiebag

Als dank voor uw komst bieden we u in samenwerking met Repro van der Kamp deze inhoudelijke goodiebag aan. Hierin vindt u onder andere een aantal artikelen van Remco Breuker.

Houdt onze site haagschcollege.nl in de gaten voor de komende colleges. We hopen u de volgende keer weer te begroeten.

De initiatiefnemers van het Haagsch College,
Freek Ewals en Vincent Rietbergen

Agenda Haagsch College

Het Grote Iran College

Nieuwspoor - 3 februari

'Dood aan Rohani!' 'Dood aan het regime!' Duizenden jongeren uitten hun woede deze maand op de Iraanse straten. Zijn zij een bedreiging voor de religieuze hardliners? Of is de onvrede het gevolg van falende hervormers? In het Grote Iran College vertelt Paul Aarts over de situatie in het onrustige land. Waarom is Iran weer een grote regionale machthebber na successen in Syrië en Irak. En welke gevolgen heeft dat voor het Midden-Oosten?

Het Grote Saudi-Arabië College

Nieuwspoor - 26 februari

Vrouwen mogen binnenkort autorijden en bioscopen gaan open in Saudi-Arabië. Kroonprins Mohammed bin Salman heeft de macht stevig in handen en wil het land snel veranderen. Ondertussen loopt de spanning met rivaal Iran flink op. Wat is er allemaal aan de hand in Saoedi-Arabië? In dit college legt Midden-Oostdeskundige van de UvA Paul Aarts uit wat de paleisrevolutie betekent voor Saoedi-Arabië zelf en de rest van de wereld.

Het Grote Bubbel College

Theater DeLaMar - 6 maart

In het Grote Bubbel College breekt Joris Luyendijk met zijn eigen comfortabele wereldbeeld. In een interactief college vol filmpjes en verhalen neemt hij je mee naar de momenten waarop zijn wereldbeeld in duigen viel. Voorbij de bekende verklaringen voor het groeiende populisme houdt hij het publiek een spiegel voor en breekt je uit jouw comfortzone.

Het Grote Poetin College

Nieuwspoor - 12 maart

Al 18 jaar heerst Vladimir Poetin over Rusland. Na de verkiezingen in maart komen daar nog eens 6 jaar bij. Wie is de man die Syrië controleert, Europa beangstigt en Amerika ontwricht? In het Grote Poetin College vertelt journalist en Ruslandkenner Hubert Smeets over de opkomst en ambities van de Russische president. Is Poetin thuis werkelijk de onaantastbare leider? En hoe bang moeten we echt zijn voor Russische inmenging in Westerse democratieën?





12 februari
NIEUWSPOORT

HET GROTE IRAN COLLEGE

Door Midden-Oostendeskundige Paul Aarts

HAAGSCH
COLLEGE

Berenschot



Noord-Korea laat zich niet ongestraft meer uitlachen

Door Remco Breuker
Dit artikel verscheen eerder in
NRC Handelsblad op 3 september 2017

Zo'n vaart zou het allemaal niet lopen, was de heersende mening onder politici, wetenschappers en pers. Maar Noord-Korea heeft zondagochtend de grootste kernproef uit zijn geschiedenis uitgevoerd en is nu de trotse bezitter van langeafstandsraketten, waarschijnlijk met kernkoppen. Degene voor wie dit als een verrassing komt, heeft niet zitten opletten. Er is de afgelopen jaren consistent, en naar nu blijkt terecht, voor gewaarschuwd.

Waarom is het rampzalig dat Noord-Korea deze wapens nu heeft?

1. De dreiging ten opzichte van Zuid-Korea, een belangrijke bondgenoot

Die zou direct en catastrofaal lijden onder escalatie. Pyongyang gaat het uiteindelijk om Zuid-Korea. Ooit was de wens van het regime om het schiereiland te verenigen op Noord-Koreaanse voorwaarden slechts een droom. Nu is dit, hoewel nog altijd onwaarschijnlijk, in principe mogelijk geworden. Deze ambitie is afhankelijk van Noord-Korea's afschrikkingsmiddelen om Washington buiten een eventuele strijd te houden. Wat is daarvoor een betere garantie dan kernraketten die de Verenigde Staten direct bedreigen?

2. Het ontketenen van een wapenwedloop in Oost-Azië

Al voor de kernproef, zondag, hadden verschillende prominente politici in Seoul, tegen de eigen partijlijn in, gepleit voor het ontwikkelen van kernwapens in Zuid-Korea. Die stemmen zullen nu alleen maar luider klinken. Gaat Seoul om, dan volgt Japan, omdat het anders het enige land in de regio zonder kernwapens zou zijn. Beide landen hebben de technologie al, dus het ontketenen van een wapenwedloop is slechts een politieke keuze.

3. De gevolgen zijn groot voor de mensenrechten

Noord-Korea is een stukje onkwetsbaarder geworden, zeker ook voor de VN en andere instanties die de gruwelijke mensenrechtenschendingen in Noord-Korea aan de kaak stellen. VN-lidstaten zullen nog minder happig zijn om Noord-Korea op mensenrechtenschendingen te wijzen, Zuid-Korea helaas voorop.

4. Proliferatie

Noord-Korea is de staat die in 2007 een kernreactor bouwde in Syrië en die het afgelopen jaar minimaal twee keer chemische wapens naar Damascus probeerde te vershippen. Zonder Noord-Koreaanse wapenleveranties was het regime-Assad al jaren geleden gevallen.



26 februari
NIEUWSPOORT

HET GROTE SAOEDI-ARABIË COLLEGE

Door Midden-Oostendeskundige Paul Aarts

HAAGSCH
COLLEGE

Berenschot

REPRO- VAN DE KAMP 

 NIEUWS
POORT



De vraag is: wat nu? Een militaire optie lijkt van tafel. De gruwelijke slachting die Zuid-Korea en Seoul in het bijzonder te wachten staat in het geval van oorlog is onvoorstelbaar. Daarnaast zou een pre-emptive strike het Noord-Koreaanse kernwapenarsenaal en de top van het regime niet kunnen uitschakelen. En dan is er nog het gevaar van wereldwijde escalatie als China zich met zo'n conflict bemoeit (wat het regime in Beijing al heeft toegezegd).

Onderhandelingen dan? De vraag is: waarover? Kernwapenbezit is onverbreekelijk verbonden met de legitimatie van de Kim-dynastie en ononderhandelbaar voor Pyongyang. Onderhandelen over het bevroren in plaats van het opgeven van kernwapenontwikkeling is een mogelijkheid, maar daar profiteert alleen Pyongyang van. Dat creëert slechts een Noord-Korea dat kernwapens heeft, intimideert, concentratiekampen onderhoudt en daar door de internationale gemeenschap de facto voor wordt betaald. De politicus die dit voorstelt, toont ons een amechtig brevet van onvermogen.

Wat dan wel? We moeten ons ten eerste realiseren dat we te laat zijn. Dat de put gedempt moet worden om andere kalveren te redden, maar dat het kalf well and truly verdronken is. De belangrijkste les die nu getrokken dient te worden, is niet alleen dat dit te voorkomen was geweest – bijvoorbeeld door de akelige optie van een militaire interventie – en dat hiervoor gewaarschuwd is, maar ook dat Noord-Korea al jarenlang een ernstig strategisch spel speelt en aan de winnende hand is. Twintig jaar geleden was er wellicht nog een mogelijkheid geweest voor het sluiten van een verdrag over het opgeven

van nucleaire ambities, nu is dat ondenkbaar geworden. Noord-Korea laat zich niet ongestraft uitlachen.

Concreet moet het volgende gebeuren: investeren in de enige reële tegenkracht in Noord-Korea, namelijk de markthandelaren. Velen van hen steken de grens geregeld over om in China voorraad te kopen. Verleen hun microkrediet, laat ze groeien en empowered raken ten opzichte van de Partij. In een voormalig socialistische staat waar het openbare distributiestelsel ingestort is, is de zwarte markt vaak de enige levensader voor het gros van de bevolking.

Dan: investeer in ballingen. Zij hadden de moed om over te gaan tot actie omdat ze genoeg hadden van het regime. Bovendien: het is hun land, niet het onze. Stel hen in staat gebruik te maken van hun ervaringen en contacten in Noord-Korea om een oppositiekraacht te vormen. En last but not least: het in kaart brengen van de Noord-Koreaanse informele economische netwerken die de kerntesten mogelijk maken. We kennen er misschien 5 à 10 procent van en dat percentage moet omhoog om te kunnen sanctioneren. Het Noord-Koreaanse systeem moet deze keer financieel écht geïsoleerd worden. Dat lukt alleen met serieuze samenwerking tussen VN, VS, Zuid-Korea en de EU. Hierin kan Nederland een voortrekkersrol spelen door te coördineren en expertise te leveren. Laten we dat vooral ook doen, want alle andere toekomstscenario's zijn gitzwart. Het loopt namelijk wel zo'n vaart.



*Nieuwspoort Live! #3
18 december, Perscentrum Nieuwspoort*



*Het Nieuwe Europa, Mathieu Segers
27 november, Perscentrum Nieuwspoort*



*Nieuwspoord Live! #2
7 november september, Perscentrum Nieuwspoord*



*Het Grote Robot College, Mathijs Bouman
19 oktober, TivoliVredenburg*



Na de gemeenteraadsverkiezingen met vernieuwde energie aan de slag?

Meer weten?

www.berenschot.nl/handvatten-gemeenten

Bent u goed voorbereid op de nieuwe collegeperiode? Wij helpen u graag met onze handvatten voor snel en duurzaam succes:

Uw regio op orde: alles over regionaal samenwerken en de regionale agenda

Grip op de Omgevingswet: wat is uw omgevingsvisie?

Integriteit binnen uw gemeente: de integriteitstoets voor (kandidaat-) wethouders

Participatie in de publieke sector: tevreden inwoners en een tevreden overheid

Berenschot



Noord-Korea is geen staat, maar een bedrijf

Door Remco Breuker
Dit artikel verscheen eerder in
NRC Handelsblad op 11 februari 2016

In weerwil van internationale druk, lanceerde Pyongyang vorige week een langeafstandsraket met satelliet. Japan had nog bedreigd die zo nodig uit de lucht te schieten. Waarom blijft Noord-Korea toch volharden in gedrag waarmee het zichzelf isoleert? We zien het land vaak als irrationaal, automutilerend zelfs. Of als Stalinistische dictatuur, oosterse despotie of onbegrepen verschoppeling. Die metaforen helpen echter niet bij een beter begrip van het land, terwijl dat nu juist zo belangrijk is. De lancering volgt op een kerntest, op drones over Zuid-Korea en het uitstrooien van een miljoen propagandapamfletten over de zuiderbuur. Pyongyang zou alweer bezig zijn met een vijfde kerntest. En laten we de concentratiekampen niet vergeten, de extreme voedselschaarste, de honger.

Hoe kom je tot een nieuwe metafoor? Door te kijken naar wat Noord-Korea de laatste jaren echt deed (en niet naar wat het zegt te hebben gedaan). En dat is het volgende: escalaties naar buiten om de binnenlandse status quo te bewaren. Grootschalige export van mineralen en zeldzame metalen naar China, waarvan de inkomsten naar de elite gaan. Brute zuiveringen binnen die elite om zeggenschap over bronnen te krijgen. Enorme export van arbeiders (meer dan 100.000) om overzee onder erbarmelijke omstandigheden geld voor het regime te verdienen. Instandhouding van concentratiekampen, ondanks internationale druk, om bevolking 'gemotiveerd' te houden. Illegale internationale wapen- en drugs-handel. Extreem dure kerntesten en satellietlanceringen om staatsimago en volksmoreel hoog te houden.

Al deze activiteiten stonden in het teken van het overeind houden van het regime en het binnenhalen van zoveel mogelijk buitenlandse valuta. Ook de in westerse media vaak aangekondigde (maar nooit gearriveerde) economische hervormingen worden keer op keer ondergeschikt gemaakt aan het overleven van het regime.

Noord-Korea lijkt een onvoorspelbare koers te varen als we het blijven zien als een staat als alle andere. Maar wat als we een contra-intuïtieve stap nemen en het niet als staat, maar als conglomeraat van bedrijven zien, met een hiërarchische structuur?

Een familiebedrijf waar, nu de vader dood is, in de boerdroom hevig om de macht wordt gevochten. Wie zal winnen? De jonge, onervaren erfgenaam, die lang in het buitenland verbleef en slechts CEO naar buiten toe is, of de door de wol geverfde commissarissen die de bedrijven al decennia besturen? Het is een conglomeraat dat geen vakbonden toestaat, arbeiders stelselmatig uitbuit, genegen is tot pr-stunts als raketlanceringen en als ultieme bedrijfswaarde



VAN STOCKUM
BOEKVERKOPERS



BELEEF BOEKEN
BIJ VAN STOCKUM
AAN HET SPUI

www.vanstockum.nl | facebook.com/vanstockum

Spui 40 | 2511 BS Den Haag
T 070 – 3028110 | E spui@vanstockum.nl



winstmaximalisatie voor de aandeelhouders heeft. Daarvoor wordt alles, zelfs het welzijn van werknemers, op het spel gezet.

In een absurd geval van ironie vertegenwoordigt Noord-Korea de waarden van het neoliberalisme als geen ander bedrijf: privatisering (toe-eigenen staatsbezit door de grote families), deregulering (het boven de wet verheven zijn van deze families), vrijhandel (illegale internationale handel in weerwil van sancties) en bezuinigingen op sociale uitgaven (wegvallen van het publieke voedselverdelingsstelsel) zijn tot in het extreme doorgevoerd.

Zo valt hedendaags Noord-Korea veel beter te begrijpen. Zaken die tegen het staatsbelang indruisen kunnen goed voor de NV Pyongyang zijn. 100.000 uitgezonden werknemers die 80 procent van hun loon moeten inleveren in Pyongyang, dat is rationeel voor de detacheringstak van een op winstmaximalisatie beluste multinational. Zoals een bedrijf slecht functionerende werknemers ontslaat, doet Noord-Korea dat met burgers die te weinig bijdragen: zij krijgen geen steun meer van overheidswege.

Zelfs de concentratiekampen zijn nu duidelijk. De internationale kritiek doet er voor Pyongyang niet toe, want dit zijn de plekken waar uit onwillige werknemers het laatste onsje

economische winst wordt geperst, in de mijnen. Zuiveringen van hooggeplaatste militairen en politici zijn geen mysterie meer, slechts gevolgen van ordinaire machtsstrijd. En natuurlijk wil de NV relatief geïsoleerd blijven: op het moment dat het dat niet meer is, zullen haar werknemers naar andere bedrijven overlopen.

Noord-Korea is een ideaal liberaal conglomeraat dat erin slaagde de staat te privatiseren. Het land als staat behandelen is dan ook zinloos: de staat is slechts een bij de VN geregistreerde lege huls voor de echte NV. Internationale kritiek wordt alleen gevoeld als het van invloed is op omzet, winst en uitkering aan aandeelhouders. De heersende logica is louter die van kapitaal en zelfbehoud, niet die van een staat.

Het is een metafoor die recht tegen de Noord-Koreaanse retoriek ingaat, maar die wel dicht bij de werkelijkheid zit dan menig analytisch model. Een metafoor ook die nieuwe oplossingen ontvouwt. Die variëren van vijandige overname tot het stimuleren van vakbondsvorming, het uitkopen van aandeelhouders, het bedrijf overdoen aan Zuid-Koreaanse investeerders en voeding van de zwarte markt om concurrentie met het regime te stimuleren. Misschien zelfs een fusie met het naburige zuiden, al is de kans groot dat het zittende management dat niet overleeft.

OVERHEMD
CADEAU
BIJ AANKOOP
VAN EEN PAK

PAKKENFABRIEK



€499

VITALE BARBERIS CANONICO
X 1663 X



NOORDEINDE 44
WWW.PAKKENFABRIEK.NL
DENHAAG@PAKKENFABRIEK.NL | 070 752 1283

*GELDIG JAN/FEB 2017 OP NIEUWE COLLECTIE VOOR HAAGSCH COLLEGE BEZOEKER - BETREFT MICHAELIS OVERHEMD



Ben jij een young professional en woon of werk je in Den Haag? Dan wordt het tijd dat je YoungTheHague leert kennen!

YoungTheHague verbindt & inspireert

YoungTheHague is hét stadsbrede netwerk waar overheid en bedrijfsleven samenkomen: een netwerk voor álle young professionals in Den Haag. Dankzij YoungTheHague kunnen young professionals contacten opdoen buiten hun eigen organisatie en een 'kijkje over de schutting' nemen.

Benieuwd welke YoungTheHague evenementen eraan komen of wil je zelf actief worden? Check de agenda en vacatures op www.youngthehague.nl!



DE WERELD IN BEELDEN



Beeld is in de wereld waarin wij leven steeds bepalender. We denken steeds meer in beelden. We communiceren steeds meer in beelden. Beelden lijken onze nieuwe woorden. dpa picture alliance is een beeldbank met meer dan 25 miljoen foto's. Dagelijks stromen er honderden nieuwe foto's binnen. Foto's van nu en foto's van toen. Van over de hele wereld, met als specialisatie Duitsland. www.picture-alliance.com. Voor uw communicatie en publicaties.

Contact voor Nederland: Edouard van Arem | Strandhuis Communicatie

www.picture-alliance.com | 06 46 13 33 91 | foto@strandhuis-communicatie.nl

TROTSE PARTNER VAN HET HAAGSCH COLLEGE

REPRO- VAN DE KAMP



PAPIER | DIGITAAL | 3D

WEGASTRAAT 40, DEN HAAG | TELEFOON: 070-3476464

WWW.REPROVANDEKAMP.NL